

Wandelclub.

Wij zijn de kilometervreeters,  
Op schoenen met veters,  
Wij weten niets beters.  
We lopen het vuur uit de sloffen,  
Want we zijn zo getroffen  
Door de natuur.  
Wij maken in de zomer fijne reisjes  
Zonder mi-, zonder ma-, zonder meisjes.  
Geen joffers en geen vrijsters  
Wij willen 't gezang der lijsters  
Van je pingele pingele pingele pingele pong.

Wij lopen ons in een uur compleet het apezuur  
Wij zijn een brok ongerept natuur.

Refr. Jo met de banjo  
Tom met de grote trom  
Aadje met z'n mondharmonik- aadje  
Pieter met z'n citer  
Je moet dat clubje zien  
Dol op een man, dol op een man  
~~Wij zijn zo dol op een mandoline.~~  
Endaardij

U ziet ons vaak door het veen gaan  
En denkt dan wat vreedzaam  
Waar moet dat toch heen gaan  
Nou echt niet naar de salamanders  
Wij willen iets anders  
Van de natuur.  
In bos en veld kun je ons dikwijls zien genieten  
Zonder gri-, zonder gra-, zonder grieten.  
Geen Geertjes, geen Klazienes  
Wij willen mandolines  
Van je pingele pingele pingele pingele pong

Geen pure alcohol brengt ons het hoofd op hol  
Wij zijn alleen van het wandelen zo vol

~Refr.

Wij zijn jongens om op te bouwen  
En niet willen trouwen  
Althans niet met vrouwen.  
Dat is tegen de regels  
Tegen de regels van onze natuur.  
Voor dag en dauw zijn wij door hei en wei aan 't sjouwen  
Zonder vri-, zonder vra-, zonder vrouwen  
Wij willen geen minirokken  
Wij willen de wandelstokken  
Van je pingele pingele pingele pingele pong

Zo galmt het door het land, wanneer het zonnetje brandt  
Wij zijn de ronde van Nederland

Refr.