

AKTIES.

In weinig dingen blinkt het Nederlandse volk echt uit. Een van die dingen echter is het kollektoren voor een of ander goed doel. Dat goede doel kan zijn een poging om een of ander hongerlijdend volk één keer een maaltijd te geven (zodat ons geweten er dan weer een poosje tegen kan) of om de problemen van de Derde wereld uit de wereld te helpen. Ook een goed doel wat altijd inslaat zijn akties die ondernomen worden door sportverenigingen. Die verkopen dan, om wat geld te verdienen voor de vereniging, potloden-in-etuitjes, balpennen-in-etuitjes, stickers, glazen en zo meer. Er zijn zoveel van dit soort akties, dat de kollektanten soms zelf niet meer weten waar ze nu eigenlijk voor lopen te kollektoren. Zie daar de achtergrond van het volgende gebeuren.

George: Meneer, mag ik U wat vragen?

Cock : Ik heb al potloden.

George: Nee, nee, het gaat niet over potloden.

Cock : Glazen heb ik ook nog.

George: Jaaa? Nee, dit is iets heel anders.

Cock : Oh. Nou, ga zitten.

George: Kijk, het zit zo, hè.....de Sahara,hè. We geven haar een enkele reis naar de Sahara.

Cock : Wie?

George: Zijn schoongmoeder.

Cock : Wie zijn schoonmoeder?

George: Nou, nogal logisch, wie zijn schoonmoeder. Die zijn vrouw zijn moeder is natuurlijk.

Cock : Is je vrouw je moeder???!!!!

George: Nee, kijk, die schoonmoeder.....

Cock : Is je vrouw je schoonmoeder???!!!!????!!!!

Wout : Heren, hebt U nog wat te missen voor de schoonmoeder?

Cock : Welke schoonmoeder nou weer!!!

Wout : Nou, die naar de Sahara gaat.

George: Dan is die Sahara ook een verzamelplaats van schoonmoeders,zeg. Zeker een reünie.

Els : Een reünie? Waarvan?

Wout : Ik geloof van schoonmoeders.

Cock: : Halen jullie geld op voor een reünie van schoonmoeders?

Els : Nee, ik haal geld op voor de moeder van Trees.

George: Trees? Wie is Trees?

Els : Nou, mijn vriendin.

George: Is die ook schoonmoeder?

Els : Nee, moeder.

Cock : Wat? Alweer iemand die de moeder van zijn schoonmoeder is???

Wout : Aeh, laat hem zwammen. Ik haal gewoon geld op voor de schoonmoeder van Floris.

Cock : De Vijfde????!!

Wout : Nee, De Vries.

George: Toevallig zeg, daar ben ik óók voor op pad.

Els : Floris de Vries? Is dat niet de man van Trees? Gô zeg, ik haal ook geld op voor die enkele reis Sahara van zijn schoonmoeder.

ALLEN : Draagt U ook uw steentje bij aan de enkele reis Sahara van de schoonmoeder van Floris de Vries???

Cock : Is dat niet de zoon van de oude mevrouw de Vries?

Koor : Jaaa! Tenminste dat wordt altijd aangenomen.....

Cock : Oh, had dat dan meteen gezegd. Daar haal ik ook geld voor op.

ThaerDOEK. gooien