

Actief - Knudde - trofee 1982.

Het is weer zover: we gaan de Knudde-trofee uitreiken. Overigens heeft die term "knudde" niets te maken met begrippen als "slecht" of "dom", maar is afgeleid van de naam van een Deens toneelschrijver Erik Knudsen, die vooral bekend werd door bijtende satires op de gebeurtenissen in zijn tijd. U gelooft het niet? Kijk het maar na in de encyclopedie: Feitca beheerst echt de kennis van de literatuur!

Overigens zijn we eens teruggedoken in de geschiedenis van de Knudde-trofee. Weet U nog wie tot nu toe deze zo fel begeerde onderscheiding hebben gewonnen? Herenseniores I, Ger van Loghem, de Technische Commissie, Rinus Keehnen, Marcel Mulder en Ruud van Beek. In 1977 ontving de familie Schrijnder nog een Aanpassingsprijs bestaande uit vier inschrijfformulieren, waarvan er inmiddels twee zijn ingevuld.

Dit jaar wordt de trofee voor de achtste keer uitgereikt. Reeds in 1978 hebben wij vermeld, dat steeds meer mensen zich gingen bemoeien met de jurering. Welnu, dat heeft er zelfs toe geleid dat de jury zo'n veertien dagen geleden een anonieme brief heeft gekregen, waarin kandidaten werden genoemd voor de knudde-trofee! Maar door goed te lezen (wie kon deze dingen weten, en wie werd er niet genoemd) zijn we toch te weten gekomen waar deze brief (echt, hier heb ik hem) vandaan is gekomen.

Genoeg gepraat echter. Het wordt tijd dat we eens gaan kijken wie er in aanmerking komen voor de Actief - Knudde - Trofee 1982.

Dit jaar besloot de jury dat degenen die ons clubje "vaarwel" (of "stort maar in mekaar", al naar gelang de oersaak,) hebben gezegd, bij voorbaat afvielen.

Daarbij waren: Rinus Keehnen, Cobi Woerst, Wil Duizer en Paul Nieuwenhuizen, om maar eens wat namen te noemen. Zij vielen dus af.

De eerste twee kandidaten zijn de publicisten van wat wij de beursberichten zouden willen noemen. Nooit gelezen? Jawel. Het gaat zo:

H. Schonenberg G.K.I. 5 gulden

P. Louwerens verk.reg.num. 2 gulden vijftig

Es En OO twintig gulden.

en op bladzijden twee leest U dan:

Leo Brongers vierde kwartaal tweeënzestig gulden

Mireille Huys derde en vierde kwartaal honderdvierentwintig gulden.

enzovoorts.

Ik moet jullie, Rina Kurk en Ype Schuitemaker, overigens bekennen dat ik deze beursberichten met meer plezier lees dan het verslag van vragen en passen:

Slinger 4900 Bout 4824 Kurk 4627 Engelen 3662.

Overigens willen we Mireille Huys nu toch even een acceptgirootje geven voor het derde, vierde en eerste kwartaal. Alsjeblieft, kun je meteen een van je goede voornemens voor 1983 waarmaken.

De volgende kandidaten zijn een aantal herenseniores. Nieuw was bij deze poging dat het meer gezien dan gehoord moest worden. Heeft U wel eens naar het dak van de sporthal Wielewaal gekeken? Precies: dat bestaat uit golfplaat-met-ribbels, ribbels waar een bal precies klem in kan komen te zitten. Enkele weken geleden zien de heren, dat er in dat dak een volleybal klem zit. Ach die gooien we er wel uit. Aj, nu zit er ook een handbal klem. Geen nood, dan gooien we eerst die handbal er uit. Even mikken en... daar komt de volleybal naar beneden. Nou die handbal nog. Oh, nou zitten er twee handballen klem in de ribbeltjes. Geen nood, even gooien nog.... ach, de derde bal zit ook klem. Dan maar met de volleybal gegooid. Maar die kwam ook niet meer terug. Jongens, help eens even.... Ja hoor, die volleybal is er weer uit, maar ondertussen zat ook de vierde handbal klem..... Een schitterende poging! Na een maand zijn er weer drie ballen terug, maar de vierde zit er nog altijd. En die is van..... juist: de trainer! Dames en heren, het was erg moeilijk om deze poging te verbeteren, maar uiteindelijk is dat toch gelukt door..... nee, zover zijn we nog niet!

Derde kandidaat is het bestuur.

Als U wel eens komt trainen in de Aalsdijk, dan weet U er misschien van. Altijd werden de gymzalen gehoord van 7 tot 10 uur. Hoogstwaarschijnlijk in het kader van de bezuinigingen dacht het bestuur slim te zijn: ze huurden de zaal van 8 tot 10, met de bedoeling er gewoon om zeven uur in te gaan.....

Helaas: het bleek dat Ancora dat uurtje heeft gehoord, zodat de senioren nu met een uur minder aan trainingsarbeid zitten. Resultaat: Dames 1 en heren 1 en 2 doen aardig mee in de onderste regionen van de diverse competities.

Voorwaar een knappe poging!

Als vierde kandidaat menen wij toch te noemen Aart Deybel. Het gaat er veel op lijken dat hij het handballen heeft geleerd van ene Ton van Schelven. Trainen bij Snelwiek, uitgenodigd door Hermes, ook hoekspeler. Toegegeven, Aart is nog niet waar hij wezen moet: nog iets te veel doelpunten, te weinig cirkelballen en te veel ruimte in de enkels, maar hij komt er wel. Even volhouden nog, Aart!

Kandidaten nummer 5: drie heren.

Zoals U misschien gemerkt heeft, hebben we sedert enkele maanden een vergunning om ZWAK - alcoholische dranken te schenken. De vergunning staat op naam van Ype Schuitemaker, die daarvoor een moeilijk examen moest afleggen. Dat heeft weliswaar enige tijd geduurd, maar dáár hebben we het al diverse malen over gehad. Of Actief zich aan de wet houdt wordt onder andere gecontroleerd door de politie. Bij Actief hebben we twee dienaren van de Hermandad. De meest geroutineerde van hen is de heer Wessels. Tenslotte dient de voorzitter van Actief er op toe te zien, dat er geen onregelmatigheden gebeuren. Echter, reeds diverse malen heeft de jury deze drie heren bij de bar aangetroffen met een glas sterke drank in de hand, terwijl ze er óók nog een bestelden. Een politiemann, een horeca-gediplomeerde en een voorzitter samen aan de illegale sterke alcoholica! Zeer, zeer knap!

Heeft U overigens in de gaten dat Ype Schuitemaker nu al drie keer is genoemd?

Zou hij dan..... Nee, even wachten nog!

Kandidaat nummer 6: Elly van Loghem

Niet omdat ze met een aantal anderen een fietstocht/barbecue organiseerde op de wat het weer betreft waarschijnlijk slechtste dag van het jaar, ook niet omdat ze met diezelfde ploeg een koud buffet organiseerde waarbij de inkopen misschien wat aan de ruime kant waren gezien het feit dat bijna de helft van het voer niet op ging...

Nee, het werd pas echt een goede poging toen ze om toch maar vooral geen wedstrijd te missen de wintersportvakantie liet schieten, en vervolgens enige tijd later haar pink brak of zoiets, waardoor ze minimaal drie wedstrijden aan de kant moest blijven. Proficiat!

Bijna waren dit de belangrijkste kandidaten. Er waren er nog wel met een kleine poging, hoor. Zoals Kees en Ger, die om die rechtszaak over dat te hard rijden definitief te ontlopen plotseling gingen verhuizen. (Eerst geloofde de jury niet dat ze er nog niets van hadden gehoord, maar nu met die verhuizingen.....)

Of zoals Ellen Engelen die volgens de krant met haar hersens keept in plaats van met haar lichaam. Helaas was het de jury nog niet opgevallen.

Toch dames en heren, heeft geen van de genoemde kandidaten de Knudde-Trofee 1982 gewonnen. Zij kunnen dus opgelucht adem halen.

Nee, de winnaar is.....

-iemand, die nog niet zo heel erg lang lid is van Actief

-iemand, die vorig jaar ook al kandidaat was

-iemand, die heren 2 zag promoveren toen hij géén coach meer was

-iemand, die eerst iets met z'n knie had, toen het ziekenhuis in moest om iets aan zijn neus te laten doen, en vervolgens zijn enkelbanden scheurde,

-iemand, die zegt dat hij bij de gemeente WERKT,

-iemand, die "koppel" ging blazen, maar al snel van niemand een beoordeling kreeg en dus door de Afdelings Scheidsrechter Commissie werd gedegradeerd, waarop het koppel besloot er mee te stoppen

-iemand, die als hij handbalt de meest merkwaardige doelpunten produceert,

Kortom:

-iemand, waar in 1982 werkelijk niemand tegenop kon!

Dames en heren, mag ik U voorstellen aan de winnaar van de Actief-Knudde-Trofee van het jaar 1982: Gerrit de Jager!